



JAARVERSLAG 2019

Diamantweg Boeddhisme Utrecht

Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu linie te Utrecht





Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van Diamantweg-boeddhisme van de Karma Kagyu Linie in Utrecht. In dit verslag geven wij u informatie over wat Diamantweg-boeddhisme is, hoe het in Nederland en specifiek in Utrecht is gestructureerd en waar wij donaties aan besteden. Daarnaast vindt u in dit overzicht de door de wet voorgeschreven informatie ten aanzien van ANBI-stichtingen: zoals de doelstellingen, het beleid ten aanzien van bestuursvergoedingen, bestuursinformatie en correspondentie- en bezoekadressen.

Het Diamantweg-boeddhisme van de Karma Kagyu Linie is met negen meditatie-groepen in Nederland vertegenwoordigd. De verslagen van de meditatiegroepen in Utrecht en Reeuwijk treft u in dit jaarverslag.

Onze dank gaat uit naar Z.H. de 17^e Karmapa Thaye Dorje die met zijn wijsheid, kundigheid en liefde het bestaansrijk van alle wezens vult met Dharma-onderricht van de Boeddha's. En naar Lama Ole Nydahl, die met zijn onnavolgbare inzet een voorbeeld is voor ons allen.

Wij wensen u al het goede en veel plezier en inspiratie bij het lezen van dit verslag.



H.H. Karmapa Thaye Dorje commemorates 40 years of work for Buddhism of Lama Ole Nydahl



Inhoud

VOORWOORD	1
WAT IS DIAMANTWEG-BOEDDHISME?	3
STRUCTUUR IN NEDERLAND	4
NATIONALE EN INTERNATIONALE CONNECTIES	5
STICHTING DIAMANTWEG BOEDDHISME VAN DE KARMA KAGYU LINIE TE UTRECHT	6
UTRECHT	8
GOUDA	10



Wat is Diamantweg-boeddhisme?

Het Diamantweg-boeddhisme (*Skt.: Vajrayana*) wordt vaak beschreven als het kroonjuweel van Boeddha's onderricht. Doel is het bereiken van de toestand van het Grote Zegel (*Skt.: Mahamudra*), die elke vorm van dualisme overstijgt. Alle gebeurtenissen zijn echt en waar omdat ze de onbegrensde mogelijkheden van de geest laten zien, maar tegelijk zijn ze ook een illusie omdat ze vergankelijk zijn. Door directe en totale identificatie met verlichting, de volledige ontplooiing van de geest, worden snelle resultaten mogelijk gemaakt.



H.H. 17th Karmapa Thaye Dorje

Het Diamantweg-boeddhisme vindt zijn oorsprong in de Karma Kagyu-traditie, de meest praktijkgerichte school van het Tibetaans boeddhisme. De Karma Kagyu Linie is één van de drie oude Tibetaanse scholen en staat onder spirituele leiding van de Gyalwa Karmapa, de eerste bewust wedergeboren lama van Tibet. De huidige Karmapa is de zeventiende incarnatie, Z.H. Karmapa Thaye Dorje.

De zestiende Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, heeft begin jaren zeventig zijn twee eerste westerse leerlingen, Hannah en Ole Nydahl, gevraagd het Diamantweg-boeddhisme naar het Westen over te brengen. Sindsdien hebben zij wereldwijd meer dan 700 centra opgericht en nog steeds ontstaan overal nieuwe groepen.



Lama Ole Nydahl



Structuur in Nederland

De groepen en centra werken op basis van vriendschap, idealisme en zelforganisatie. In de centra wordt gemediteerd en vindt uitwisseling van ervaring en informatie plaats. Zo hebben de beoefenaars de mogelijkheid om zich snel te ontwikkelen. Al meer dan dertig jaar is deze vorm van boeddhisme in Nederland vertegenwoordigd. In 2019 zijn er meditatiegroepen in Amsterdam, Arnhem, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Gouda, Rotterdam, Utrecht en Venlo.

De meditatiegroepen zijn selfsupporting. Dit betekent dat elke groep zijn eigen budget verzorgt en zelf verantwoording draagt voor de opbrengsten en uitgaven. Een aantal groepen hebben een lokale stichting, meestal omdat er een zakelijke huurovereenkomst is aangegaan. Andere groepen maken deel uit van de landelijke stichting. Alle stichtingen hebben een ANBI-status: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de giften aan die instelling aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

De indeling van de meditatiegroepen hieronder laat zien welke groep onder welke stichting valt.

Diamantweg Boeddhisme Nederland van de Karma Kagyu Linie

Stichting Karma Kagyu
Centrum Amsterdam

•Amsterdam



Boeddhistische Stichting
van de Karma Kagyu Linie

•Arnhem
•Enschede
•Venlo



Stichting Tibetaans
Boeddhistisch
Meditatiecentrum Karma
Kagyu Traditie

•Groningen



Stichting Diamantweg
Boeddhisme van de Karma
Kagyu Linie te Rotterdam

•Rotterdam



Stichting Diamantweg
Boeddhisme van de Karma
Kagyu Linie te Utrecht

•Utrecht
•Gouda



Stichting Diamantweg
Boeddhisme van de Karma
Kagyu Linie te Leeuwarden

•Leeuwarden





Nationale en Internationale connecties

Wereldwijd zijn er meer dan 700 meditatiegroepen en meditatiecentra van het Diamantweg-boeddhisme van de Karma Kagyu Linie, die zijn opgericht door Lama Ole Nydahl en onder geestelijk leiding staan van Z.H. de 17e Karmapa Thaye Dorje. Dit zijn gastvrije plekken waar mensen op een gemakkelijke manier toegang krijgen tot Boeddha's tijdloze wijsheid, kunnen leren hoe te mediteren en waar ervaringen opgedaan en gedeeld wordt.

Het Diamantweg-boeddhisme van de Karma Kagyu Linie biedt dagelijkse meditaties, cursussen, retraite-plekken, studiecursussen en lezingen door meer dan 100 internationale boeddhistische leraren aan.



The Europe Center

Op nationaal niveau werken de diverse groepen samen in werkgroepen. Deze verzorgen bijvoorbeeld de vertalingen van Lama Ole's boeken en de meditatieteksten, een nationale website en de financiële verslaggeving. Daarnaast worden gezamenlijke retraites georganiseerd, nationaal en internationaal boeddhistische leraren uitgenodigd en andere evenementen, zoals het schoonmaken en vullen van Boeddhabeelden, georganiseerd. Voor het uitgeven van boeddhistische boeken is er, vanwege btw-verplichtingen, een aparte stichting: Stichting Uitgeverij Milarepa.

Ter ondersteuning van internationale projecten houden wij ook inzamelingsacties voor bijvoorbeeld het 'Europe Center', het bouwen van stupa's of het kopen van grond voor retraiteplekken.





Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie te Utrecht

	2018	2019
Kas	527	360
Bank	2.255	3.300
	2.782	3.660
Kapitaal	2.782	3.660
	2.782	3.660

Balans 'Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie te Utrecht'





Doelstellingen

Onze doelstellingen zijn vastgelegd in het stichtings-statuut.

- *het bevorderen en onderhouden/behouden van de boeddhistische religie,- filosofie en cultuur in de traditie van de Karma Kagyu School, onder geestelijk gezag van Zijne Heiligheid Karmapa Thaye Dorje, waarbij als spirituele leider wordt aanvaard: Lama Ole Nydahl;*
- *het bieden van de gelegenheid tot het beoefenen en bestuderen van de meditatietechnieken en boeddhistische filosofie en wetenschap welke worden onderwezen in het Tibetaans boeddhisme met nadruk op de Karma Kagyu Linie;*
- *het bevorderen van de integratie van boeddhistische tradities in de westerse samenleving, waarbij de nadruk ligt op de Tibetaanse Karma Kagyu tradities;*
- *het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.*

Bestuurders

De stichting is een religieuze instelling, op verzoek kunnen wij u informeren wie de bestuurders zijn.

Vergoedingen en/of salarissen worden niet genoten (*artikel 8*):

- *Het bestuur verricht haar taken en werkzaamheden op vrijwillige basis. Een bestuursvergoeding in de vorm van een salaris of vergoeding, in welke vorm dan ook, wordt niet verstrekt.*

Beleidsplan

Dit kunt u op onze website downloaden.

Activiteiten

Kijk op onze actuele activiteitenkalender op internet.

Bezoekadres en correspondentieadres

De Klompenfabriek
Houtzagerij (6e bel)
Weerdsingel WZ 33a
3513BC Utrecht

+31610529795 of +31653573062
utrecht@diamantweg-boeddhisme.nl

www.diamantweg-boeddhisme.nl/utrecht/

IBAN: NL28 TRIO 0197 7335 49 o.v.v.: donatie
*Giften aan het Centrum zijn aftrekbaar voor de
inkomsten-belasting (ANBI).* / KVK: 57702829 /
RSIN: 852697971





Utrecht

Ook 2019 was een goed jaar voor sangha Utrecht. Bijna wekelijks gaven we op de publieke (dinsdag) avond uitleg en meditatie aan één of meer geïnteresseerden over meditatie en boeddhisme. Ook ontvingen we regelmatig scholieren en studenten die een opdracht doen over boeddhisme en meditatie. Na een korte uitleg over onze vorm van boeddhisme wordt er gemediteerd, waarna er ruimte is om vragen te stellen en verder kennis te maken.

Naast de publieke avond mediteren we ook nog circa 2 dagdelen per week in onze meditatiekamer in de Klompenfabriek. Op een doordeweekse meditatie avond zijn we vaak met circa 5 tot 10 personen. Bij lezingen of andere activiteiten, vaak in de weekenden, kunnen we er ook met tientallen mensen terecht.

Via onze zogenaamde 'Dharmashop' kunnen de vaste bezoekers van ons centrum meditatieteksten, een mala, een boek, tijdschriften of andere kleine boeddhistische artikelen aanschaffen, tegen een bijdrage in de kosten. We hebben ook een kleine bibliotheek met boeken en andere media vanuit de Karma Kagyu linie, die worden uitgeleend aan de vaste bezoekers.

Op vrijdag 22 Maart begonnen we het weekend met lezingen en meditaties, met een publieke lezing over 'Boeddhisme in het dagelijks leven' door reisleraar Marek Rosinski uit Warschau, Polen. Op zaterdag en zondag hadden we meerdere meditatie sessies, een lezing over 'Teacher Student relationship' en hebben we afgesloten met een Q&A sessie. Het hele weekend stond in het teken van het Holland House project, de realisatie van een eigen ontmoetings- en retraitecentrum op een centrale plek in Nederland.

In het weekend van 10 tot 12 Mei zijn we met een aantal mensen van de Utrecht sangha naar de retraite op Schiermonnikoog geweest, met reisleraren Michaela Fritzges en Jeroen van Rongen. Naast uitleg en lezingen hebben we ook op het strand gemediteerd.

Op 19 Mei hebben we een Phowa herhalings meditatie gedaan. Phowa is een meditatie gericht op bewust sterven. Deze speciale meditatie organiseren we circa 3 a 4 keer per jaar, rond volle maan.

Op zondag 26 Mei organiseerden we de Ngöndro & More meditatiedag voor alle Diamantweg boeddhisten in Nederland. Op zo'n dag doen we vier meditatie sessies van ruim een uur en is er tijd voor ontmoeting. Voorafgaand hadden we zaterdagavond 25 Mei een Holland House diner, waarvan de opbrengst naar het Holland House project ging, gevolgd door meditatie op de 16^{de} Karmapa.

Boeddhisme in het dagelijks leven

Vrijdag
22 Maart 2019

Lezing door Marek Rosiński



Marek is een student van Lama Ole Nydahl en praktiseert Diamantweg Boeddhisme sinds 1992. Hij reisde met Lama Ole en Hannah in Europa, Azië en Amerika ter ondersteuning van hun werk. Marek heeft twee dochters en werkt als jurist bij een internationaal advocatenkantoor.

Deze lezing is onderdeel van een weekendcursus in ons centrum. Zie www.diamantweg-boeddhisme.nl voor het volledige programma.

Aanvang: 20.00 uur
Voertaal: Engels
Donatie: € 7,-



Boeddhistisch
Centrum
Utrecht

De Klompenfabriek | Houtzagerij (6e bel) | Weerdsingel WZ 33a | 3513 BC Utrecht
Sander: 06-10529795 | Hans: 06-53573062 | www.diamantweg-boeddhisme.nl



In de zomermaanden zijn we naar diverse Diamantweg cursussen en evenementen in het buitenland geweest. Onder andere naar de zomercursus in Karma Guen en lezingen bij de stupa in Benamaldena (Spanje), de inauguratie van de Victorie Stupa bij het boeddhistisch centrum in Kopenhagen, naar de zomercursus in het Europe Center in Immenstadt (Duitsland), of we waren bij het vullen of bij de inauguratie van de nieuwe boeddha beelden in het boeddhistisch centrum in Budapest.

Als traditie, hadden we op zaterdag 14 September weer onze jaarlijkse kanotocht op de Kromme Rijn; vanuit Utrecht naar Landgoed Amelisweerd, en weer terug naar Utrecht. Daarna hadden we een gezellige barbecue bij de Klompenfabriek. Aansluitend hadden we op zondag 15 september weer een Ngöndro & More meditatiedag in ons centrum in Utrecht.

In het weekend van 8 tot 10 November hadden we met de hele nederlandse sangha een Holland House weekend in BC Rotterdam, met lezingen en meditaties met Pedro en Dorit Gomez uit Spanje.

In 2019 bestond de Utrecht sangha uit gemiddeld 12 personen.

	2018	2019
Opbrengsten	6.380	7.971
Huisvestingskosten Centrum	5.584	5.505
Lezingen en Evenementen	690	576
Algemene kosten	82	0
Rente en Bankkosten	148	159
Mutatie in reserves	124	1.731
Gedoneerd (ANBI stichtingen)	1710	853
Totale mutatie in reserves	1.834	878

Opbrengsten en kosten 'Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie te Utrecht'



Gouda

Na de verhuizing van sangha Reeuwijk naar Gouda eind 2018, hebben de 4 leden begin 2019 besloten om zich aan te sluiten bij sangha Rotterdam of sangha Utrecht. Hiermee is Gouda als aparte meditatiegroep opgeheven.

Er is in 2019 geen activiteit meer geweest in Gouda.



