

2016

Het eerste kwartaal van 2016 was ons centrum nog steeds gevestigd bij vrienden thuis in Amsterdam-Noord. De zoektocht naar een nieuwe vaste plek voor ons Boeddhistische Centrum die we in het tweede kwartaal van 2015 waren begonnen en als gevolg waarvan we vanaf dat moment gezamenlijk besloten hadden geen nieuwe reislerearen meer uit te nodigen leidde in het tweede kwartaal van 2016 tot resultaat, waar iedereen erg blij meer was.

Vanaf april konden we onze intrek nemen in een voormalig politiebureau op Klimopweg 2 in Amsterdam-Noord. Het pand had tijdelijk een culturele bestemming gekregen in afwachting van toekomstige sloop. Bij de onderhandelingen hadden we aangegeven ten minste twee jaar te willen huren om de kosten van renovatie rendabel te kunnen laten zijn. Ondanks dat onze verhuurder hiervoor geen harde juridische garantie kon geven, werd hiervoor wel een onderhandse commitment afgegeven en met die zachte garantie gingen wij akkoord tot ondertekening van een tijdelijke huurovereenkomst voor in totaal 80m², bestaande uit 2 ruimtes van het pand: 1 meditatiekamer (gompa) en 1 ontvangstruimte.

In april gingen we direct aan de slag met het opknappen van de 2 ruimtes: voornamelijk verven van de muren en de plafonds. Verder hebben we in de ontvangstruimte een keukenblok aangelegd om het koken van maaltijden gedurende vooral bezoeken van reislerearen mogelijk te maken. We begonnen direct met mediteren in onze nieuwe gompa, ook al was dat in het begin op stoffige meditatiekussens en tussen de potten verf.

Op de nieuwe plek konden we eindelijk onze activiteiten weer opschroeven: we breidden onze meditatieavonden uit naar 3 per week: op maandag-, woensdag- en vrijdagavond en de zondagen voor eigen beoefening werden hervat. Ook hebben we een aantal Phowa-herhalingen kunnen doen in 2016 en kon onze bibliotheek met dharmaboeken, mala's en meditatieteksten weer uitgestald worden. En verder konden we weer reislerearen verwelkomen!

Na de verbouwing die een aantal maanden duurde hielden we in oktober 2016 ons officiële openingsweekend met onze eigen Nederlandse reisleraar Jeroen van Rongen uit Rotterdam. Met in totaal 50 bezoekers uit het hele land, waaronder 7 kinderen, was het een zeer geslaagd openingsweekend.

We eindigden het jaar in december met een weekend van lezingen van Andrey Toloshny, een reisleraar uit Oekraïne woonachtig in het Verenigd Koninkrijk. Bijna 30 bezoekers waren aanwezig bij de lezingen.

Diamantweg Centrum Amsterdam bestaat uit ongeveer 25 personen.

ENGLISH VERSION

In the first quarter of 2016 our Buddhist Center was still located with friends in Amsterdam-North. The search for a new location for our Center that we had started in the second quarter of 2015 and as a result of which we had stopped inviting travelling teachers, led to a positive result in the second quarter of 2016.

From April we could move into a former police station on Klimopweg 2 in Amsterdam-North. The building had a temporary cultural profile awaiting future demolition. During the negotiations we had indicated that we wanted to rent for at least two years in order for the renovation costs to be covered. Despite the fact that our landlord could not give legal guarantees for that, a gentlemen's agreement was given and with that soft guarantee we agreed to sign the temporary lease agreement for in total 80sqm, consisting of 2 rooms in the building: 1 meditation room (gompa) and 1 host/reception room.

In April we immediately started with the renovation of the 2 rooms: mainly painting the walls and the ceilings. Further we build a small kitchen in the reception room in order to make it possible to offer meals during mainly travelling teacher visits. We immediately started our

meditations in the new gompa, even though in the beginning that was on dusty meditation cushions and in between the pots of paint.

In this new place we could finally increase our activities again: we started with expanding our meditation evenings to 3 sessions per week: on Monday-, Wednesday- and Friday evening and also restarted our Sundays for own practice. We also did a number of Phowa-repetitions again in 2016 and could unwrap our library with dharma books, malas and meditation booklets. And we could welcome travelling teachers again!

After the renovation that took several months we held our official opening weekend in Oktober with our own Dutch travelling teacher Jeroen van Rongen from Rotterdam. With in total 50 visitors from all over the country, including 7 children, our opening weekend was a big succes.

We ended the year in December with a weekend with lectures from Andrey Toloshny, a travelling teacher from the Ukraine living in the United Kingdom. Almost 30 visitors attended his lectures.

Diamond Way Center Amsterdam consists of approximately 25 people.